



Al-Bid'ah

De Definitie van *Bid'ah*, Soorten en Regelgeving

Door de weledele Shaych,

Dr. Saalih bin Fauwzaan bin Abdallaah al-Fauwzaan

Een Lid van de Commissie van de Grote Geleerden en Lid van het Permanente Comité voor *Fataamah*

Vertaald door Abdelhafiedh Mekran

Nagekeken door: M. Chaalid

Voorwoord

Alle Lof en Dank komen toe aan de Heer der Werelden, Hij heeft ons bevolen om te volgen en Hij heeft ons verboden om zaken te innoveren, en moge Zijn Vredeswensen en Zegeningen met zijn Profeet zijn, degene die Allaah gezonden heeft om als voorbeeld genomen te worden en gehoorzaamd te worden, en zijn familieleden en zijn Metgezellen, en iedereen die hen volgt.

Voor wat nu volgt:

Dit boek omvat een aantal hoofdstukken, die verduidelijking geven over de soorten van *Bid'ah* en het verbod dat erop staat. Ik heb de bedoeling gehad om het op te schrijven uit het verplichte advies voor Allaah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de *Iemaams* van de Moslims en de Moslims in het algemeen.

Hoofdstuk 1:

De definitie van *Bid'ah*, de soorten en regelgevingen

De definitie van *Bid'ah*:

De taalkundige betekenis van *Bid'ah*: *Bid'ah* is afgeleid van het woord al-Bad' (een vernieuwing, een nieuwigheid, nieuwtje) wat betekent iets dat voortgebracht is, uitgevonden is of geïnnoveerd is, zonder een daarvoor bestaand model. Daaronder valt het de uitspraak van Allaah, de Meest Verhevene:

{Hij is de Voortbrenger van de hemelen en aarde.}¹

Dat wil zeggen dat Hij de Schepper en Voortbrenger is van de hemelen en aarde, voor de eerste keer, zonder een daarvoor bestaand model, en zoals Allaah zegt:

{Zeg (O Mohammed), "Ik ben niet nieuw onder de Boodschappers."}²

Betekend, dat ik niet de eerste ben die met een Boodschap van Allaah is gekomen, echter ik ben voorafgegaan door vele Boodschappers.

En als gezegd wordt: "Die en die voerde een *Bid'ah* in," betekent dat, dat hij een methode is begonnen die door geen enkel is voorafgegaan."

Ibtidaa' (innovatie) bestaat uit twee categorieën:

Ibtidaa' in termen van gewoontes, zoals het uitvinden van moderne uitvindingen, en dit is toegestaan, omdat alle gebruiken of toepassingen van oorsprong toegestaan zijn.

Ibtidaa' in termen van de religie is niet toegestaan omdat de oorsprong (Asl) daarbij is *at-Tanqief* (Letterlijk: vaststaand, bepaald. De betekenis die de *Sharie'ah* hieraan geeft wil zeggen dat een handeling slechts bevestigd wordt met *daliel* (bewijsvoering) uit de *Sharie'ah*) De Profeet صلى الله عليه وسلم zei:

"Hij die een handeling introduceert in onze zaak van aanbidding, welke er niet toe behoort, het zal verworpen worden."³

In een andere versie zegt hij:

"Hij die een handeling van aanbidding verricht, waarop niet ons bevel staat, het zal verworpen worden."⁴

¹ Soerat Al-Baqarah (2), 117

² Soerat Al-Ahqaaf (46),9

³ Hadieth overgeleverd door Boechaarie en Moslim

⁴ Hadieth overgeleverd door Moslim

De soorten van *Bid'ah*:

Bid'ah in de *Dien* (Religie) omvat twee soorten:

De eerste soort: verbale *Bid'ah*, dat gerelateerd is aan de '*Aqiedah*, zoals de beweringen van de *Djahmiejab*⁵, de *Mo'tazielab*⁶ en de *Rafiedab*⁷, en de rest van de geloofsovertuigingen van afgeweken sektes.

De tweede soort: de *Bid'ah* in handelingen van aanbidding, zoals het aanbidden van Allaah door rituelen die hij niet toestaat. Deze soort van *Bid'ah* bestaat uit vier categorieën:

De eerste categorie: Welke verband houden met de basishandelingen van aanbidding, dat wil zeggen, door het uitvinden van een handeling van aanbidding die geen basis heeft in de Islam, zoals het uitvinden van een *Salaat* (gebed) dat niet legitiem is, of een *Sijaam* (vasten) dat van oorsprong niet legitiem is, of feesten die niet legitiem zijn, zoals de viering van verjaardagen en dergelijke.

De tweede categorie: Welke verband houden met het toevoegen van een extra handeling van aanbidding aan een legitieme handeling zoals het toevoegen van een vijfde *Rak'ah* in *Dhoer*- of het '*Asr*-gebed bijvoorbeeld.

De derde categorie: Welke verband houden met het formaat van legitieme handelingen van aanbidding, door het op een andere manier te verrichten, zoals het reciteren van de legitieme formules van *Adbkaar* (gedenkingen) van Allaah, ze voor te dragen in gemeenschap of door zichzelf over in te spannen in het vervullen van handelingen van aanbidding tot dermate om daarmee de *Soennah* van de Boodschapper صلى الله عليه وسلم te overschrijden.

De vierde categorie: Welke verband houden met een specifieke timing van een legitieme handeling van aanbidding welke de *Sharie'ah* niet ondersteunt zoals de dag en nacht van het midden van *Sha'baan* toewijden aan *Salaat* (gebed) en vasten. In dit geval, zijn vasten en nachtgebeden legitieme handelingen van aanbidding, maar om deze uit te voeren volgens een bepaald tijdstip zonder een tekstueel bewijs, is *Bid'ah*.

De Regelgeving van *Bid'ah* in de Islam en de Soorten:

Elke *Bid'ah* in de religie is niet toegestaan, en een dwaling, omdat de Profeet صلى الله عليه وسلم gezegd heeft:

*"En pas op voor geïnnoveerde zaken, omdat elke geïnnoveerde zaak Bid'ah is, en elke Bid'ah is een dwaling."*⁸

En hij zei:

*"Hij die een handeling introduceert in onze zaak van aanbidding, welke er niet toe behoort, het zal verworpen worden."*⁹

⁵ [Opmerking van de Vertaler] Djahmieten, de volgelingen van Djahm bin Sawfaan, een radicale ketter. Zij ontkennen onder andere dat Allaah, de Verhevene, gevestigd is boven zijn 'Arsh, en zij beweren dat Hij overal is, niet op een bepaalde plek of in een richting.

⁶ [Opmerking van de Vertaler] Mo'tazielah, de onttrekkers, een afgeweken sekte die geloven dat iemand die een grote zonde begaat, noch een gelovige is en noch een ongelovige, maar tussen deze twee toestanden.

⁷ [Opmerking van de nakijker] al-Raafiedah zijn een sekte die alle metgezellen van de Profeet als ongelovigen beschouwen op een aantal na, waaronder 'Ali ibn Abie Taalib ؑ en zijn zonen. Zij overdreven zo in liefde voor hen dat zij hen op een gegeven moment zijn gaan aanbidden. Hedendaags zijn zij één van de sekten die het aanbidden van graven als religie zien en zijn zij de werkelijke aandrijving voor het soefisme om dat ook te doen. Zij zijn ook anno 2003 erg actief dus wees gewaarschuwd!!!

⁸ Overgeleverd door Aboe Dawoed en anderen

⁹ Hadieth overgeleverd door Moslim

In een ander versie, zegt hij:

*“Hij die een handeling van aanbidding verricht, waarop niet ons bevel staat, het zal verworpen worden.”*¹⁰

Deze overleveringen maken duidelijk dat elke geïnnoveerde praktijk in de Islam *Bid'ah* is, en elke *Bid'ah* is een verworpen handeling van dwaling. Dit betekent dat innovaties in aanbidding en geloofszaken niet toegestaan zijn. Maar het verbod varieert naargelang de aard van de *Bid'ah*, waarbij sommige duiden op duidelijk ongelof. Voorbeelden hiervan zijn het rondom lopen om graven als een middel om toegang te verkrijgen bij hen die hierin begraven zijn (zodat zij kunnen bemiddelen bij Allaah), en het doen van offeringen en het afleggen van edens aan hen, en het aanroepen van doden en hen om hulp te vragen.

Tot zulke innovaties behoren ook de stellingen van de extremisten van de *Djahmiyah* en de *Mo'tazielah*, waarvan sommige leiden tot *Shirk*, zoals het oprichten van tombes op graven, het toewijden van de *Salaat* tot hen, en smeekgebeden richten tot hen. Sommige van dergelijke innovaties, duiden ook op een schending van de *'Aqiedah*, zoals de innovaties van de *Chawaaridj*¹¹, de *Qaddariyah*¹², en de *Moerdjeyah*¹³ in hun beweringen en geloofsovertuigingen die de tekstuele bewijzen tegenspreken.

Tot dergelijke innovaties behoren ook, de handelingen van ongehoorzaamheid, zoals de *Bid'ah* van *Tabbattoel*¹⁴, of onder de zon blijven staan als men vastende is, of castratie met het doel om het verlangen naar geslachtsgemeenschap te elimineren.

Opmerking:

Hij die *Bid'ah* opdeelt in goede en slechte *Bid'ah*, heeft het verkeerd, en spreekt de *Hadieth* van de Profeet ﷺ tegen:

“Elke Bid'ah is dwaling.”

De Boodschapper heeft immers verklaard dat elke vernieuwing, zonder uitzondering, dwaling is. Maar die persoon (degene die *Bid'ah* opdeelt en afwijkend is betreffende het gezegde van de Profeet ﷺ zegt, dat niet iedere *Bid'ah* een afdwaling is, maar dat sommige *Bid'ah* goed zijn?! Al-Haafidh Ibn Redjeb commentarieerde in zijn boek *al-Arba'ien* op de uitspraak van de Profeet ﷺ:

“Elke Bid'ah is een dwaling”

“Zijn kernachtige woorden die niets uitsluiten, en dit is één van de grote principes van de fundamenteën van de Islam. Het lijkt op de uitspraak van de Profeet ﷺ die gezegd heeft:

*“Hij die een handeling van aanbidding verricht, welke niet ondersteund wordt door onze Dien, het zal verworpen worden.”*¹⁵

¹⁰ Hadieth overgeleverd door Moslim

¹¹ [Opmerking van de nakijker] Sekte die (integenstelling tot de Soennah) onder het staatsgezag van Iemaam 'Ali ibn Abie Taalib ؓ zijn uitgetrokken toen zij het niet eens waren met zijn bepalingen. Deze groep verklaren iedere moslim als ongelovige wanneer deze een grote zonde begaan. Hun ideeën manifesteren zich anno 2003 in de uitnodigers naar het zogenoemde *Haakiemiejah*!!!

¹² Een sekte die al-Qadr (Voorbestemming) ontkennen.

¹³ [Opmerking van de nakijker] *Al-Moerdjeyah*. Zij geloven er in dat de handelingen niet onder de Iemaan vallen, en hebben de handelingen achtergehouden van de Iemaan, en zeggen dat Iemaan alleen maar kennisneming is en getuigen dat vrome handelingen niet van Al-Iemaan zijn.

¹⁴ [Opmerking van de Vertaler] *Tabbattoel* betekent om niet te trouwen, waarbij men denkt dat dit een handeling van aanbidding is, en een belemmering is voor de aanbidding. Dit wordt algemeen beschouwd als een verboden handeling, maar om echter niet te trouwen wegens een onvermijdbare reden (zoals ziekte etc) of andere Islaamitisch gegronde redenen is een heel andere zaak.

Dus een ieder die iets innoveert en beweert dat het deel uitmaakt van de Islam, zonder dat het een basis heeft in de Islam, keert zich terug tot die persoon en is een dwaling en de religie is er ver van verwijderd, of dit nu gebeurt in geloofszaken, handelingen, uitingen, of in het openbaar of in het verborgene.”¹⁵

Dergelijke mensen hebben geen ander bewijs voor hun bewering dat er sprake kan zijn van goede *Bid'ah* behalve de verklaring van 'Omar ibn al-Chattaab toen hij het *Taramieh* gebed beschreef en zei: “Wat een goede *Bid'ah* is dit.”

Zij zeiden ook dat er nieuwe dingen plaatsvonden gedurende de tijden van de *Selefoes-Saalih* (vrome voorgangers) zoals het samenvoegen van de *Qor'aan* tot één boek, en de samenstelling van de collectie van *Abadieth*. Het antwoord hierop is dat deze handelingen een basis hebben in de *Sharie'ah*, en geen nieuwigheden zijn. Terwijl 'Omar met de verklaring van “Wat een goede *Bid'ah* is dit, ” slechts de taalkundige betekenis van deze term bedoelde, niet de wettelijke betekenis. En alles dat geen basis geeft in de *Sharie'ah* keert zich terug tot de toebehoorder ervan.

En het verzamelen van de *Qor'aan* tot één boek heeft een basis in de *Sharie'ah*. De Profeet ﷺ was gewoon om zijn Metgezellen te gebieden om de *Qor'aan* op te schrijven. Daarnaast was de *Qor'aan* verspreid opgeschreven, maar was nog niet verzameld tot één boek. Later hebben de Metgezellen, عنهم رضي الله, het tot één boek samengebracht, om het te behouden.

Zo ook was het *Taramieh* gebed begonnen door de Profeet ﷺ toen hij het samen met zijn Metgezellen verrichtte gedurende de eerste nachten van Ramadaan, maar hield hiermee op in latere nachten, uit angst dat het als een verplichting zou worden gesteld voor zijn *Oemmah*. De Metgezellen gingen hiermee door dit afzonderlijk te doen gedurende het leven van de Profeet صلى الله عليه وسلم, en na zijn dood, totdat 'Omar ibn al-Chattaab, رضي الله عنه, hen samenbracht in één gemeenschappelijk gebed achter één *Iemaam* zoals zij het verrichtten gedurende het leven van de Profeet صلى الله عليه وسلم met hem als voorganger.

En dit wordt niet beschouwd als een *Bid'ah* in de *Dien* (Religie), en zo ook heeft het neerschrijven van de *Abadieth* een basis in de religie. De Profeet صلى الله عليه وسلم had immers sommige van zijn Metgezellen bevolen om de *Abadieth* op te schrijven, toen zij hierom toestemming vroegen. In algemene zin werd dit niet aanbevolen tijdens het leven van de Profeet صلى الله عليه وسلم uit vrees dat het verward zou worden met de *Qor'aan*. Toen de Profeet eenmaal overleed verdween de angst dat het verward zou worden, omdat de *Qor'aan* voltooid was, en voor zijn dood in bewaring was gehouden. Dus de Moslims schreven hierna de *Abadieth* op, om ervoor te zorgen dat deze niet verloren zouden gaan. Moge Allaah hen belonen namens de Islam en de Moslims, met de beste beloning, omdat zij het boek van hun *Rabb* (Heer) en de *Soennah* van hun Profeet tegen verlies hebben bewaard en tegen verderf.

¹⁵ Hadieth overgeleverd door Moslim

¹⁶ Djaami'al-Oeloem wal-Hikam p.233

Hoofdstuk 2:

Het voorkomen van *Bid'ah* in levens van de Moslims en oorzaken die daaraan ten grondslag liggen

Ten eerste: Het voorkomen van *Bid'ah* in de levens van de Moslims

Hieronder vallen twee zaken:

De eerste zaak: Het tijdperk waarin *Bid'ah* voor zijn gekomen:

Shayhchoel-Islaam Ibn Temiejah, رحمه الله, zei: Men hoort te weten dat de meeste *Bid'ah*, met betrekking tot kennis en zaken van aanbedding, tegen het einde van de periode van de rechtgeleide Chaliefen plaats vonden, zoals dat voorspeld is door de Profeet صلى الله عليه وسلم, die gezegd heeft:

*“Hij die lang zal leven zal veel tegenstrijdigheid zien, houdt je daarom vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide Khaliefen.”*¹⁷

De eerste *Bid'ah* die verscheen waren de verdorven geloofspunten van de *Qaddariyah*, en de *Moerdji'ah*, gevolgd door de *Bid'ah* van *Shie'isme* en de *Chawaaridj*. Doordat verdeeldheid plaatsvond na de moord op 'Othmaan, verscheen de *Bid'ah* van de *Harorieyah* (Chawaaridj). Aan het einde van de tijd van de Metgezellen verscheen de *Bid'ah* van de *Qaddariyah* tijdens het leven van Ibn 'Omar, Ibn 'Abbaas, en Djaabir en andere Metgezellen ﷺ. In bijna dezelfde tijd kwamen de *Moerdjiyah* met hun *Bid'ah*. Maar voor wat betreft de *Djabmiyah*, zij verschenen tegen het einde van het tijdperk van de *Tabie'ien*, na de dood van 'Omar ibn Abdoel-'Aziez, waarvan overgeleverd is dat hij hen bedreigd heeft. En de verschijning van *Djabm* vond vooral plaats tijdens het bewind van het Chalifaat van Hisham ibn Abdul Maalik رحمه الله.

Deze *Bid'ah* verscheen tijdens de tweede eeuw terwijl sommige Metgezellen nog leefden, die deze *Bid'ah* openlijk verwierpen van hun toebehoorders. Toen verscheen de *Bid'ah* van de *Mo'tazjelah* en kwellingen, conflicterende meningen en tendens tot *Bid'ah* en verlangens de overhand kregen onder de Moslims. Op deze manier verscheen ook de *Bid'ah* van *Soefiyyah*¹⁸ (Soefisme), en het oprichten van tombes op graven, nadat de beste der generaties overleden waren. En naarmate de tijd strekt, nemen de innovaties toe en worden als maar verscheidener.

De tweede zaak: De ligging en verschijning van *Bid'ah*:

Er zijn verschillende Moslimlanden waarin *Bid'ah* de overhand heeft gekregen. Shaychoel-Islaam Ibn Temiejah zei: De grote plaatsen waar de Metgezellen van de Profeet صلى الله عليه وسلم hadden geleefd, en waar kennis en *Iemaan* opleefden zijn de volgende vijf: de twee *Harams* (Mekka en Medienah), de twee Iraks (Koefah en Basrah) en ash-Shaam (Syrië). Deze plaatsen waren de centra waarin de

¹⁷ Overgeleverd door Abu Dawoed en anderen.

¹⁸ [Opmerking van de nakijker] *De Soefies* zijn een bida'istische beweging die tot doelstelling hebben Allaah te verheerlijken. Door hun grote overgave aan het aanbidden alleen en hun weinige bekommerning voor het zoeken naar kennis zijn zij in vele innovaties belandt. Veel van deze innovaties zijn gebaseerd op zwakke hadieeth of op verzonnen en gelogen verhalen die hun Shaychs gefabriceerd hebben. Ten gevolge van deze innovaties zijn een aantal van hen zelfs in openlijke Koefr en Shirk belandt. Een aantal manifestaties van het soefisme zijn: 'De overtuiging dat Allaah overal is, de overtuiging dat Allaah één met de schepping is, gezamenlijk dhikr maken (Allaah herdenken) in kringen, zingen, dansen, muziek maken etc. De meest bekende hedendaagse soefie bewegingen zijn: Djamaatoet-Tabliegh, Naqshbandicjah, el-Qaadericjah, el-Borhaanicjah, el-Hasaaficjah e.a. groepen van de dwaling. Moge Allaah ons behouden! Amien!

wetenschappen van *Qor'aan*, *Hadieth*, *Fiqh*, handelingen van aanbedding en andere relevante vertakkingen van de Islaam naar boven kwamen. Van deze plaatsen, uitgezonderd Medienah, verschenen de fundamentele *Bid'ah* van *Tashayn'* (*Shie'isme*). *Moerdjeyah* verscheen vanuit Koefah, en verspreidde zich hiervandaan over andere plaatsen. Terwijl *Qaddariyah* en *Mo'tazielah*, en hun ongebruikelijke manieren van aanbedding vanuit Basrah verscheen en zich hiervandaan verspreidde over andere plaatsen. In Syrië verscheen *Nawaasib*¹⁹ en *Qaddariyah*. En wat betreft de *Djahmieyah*, deze verscheen in Khoerasaan, welke de ergste soort van *Bid'ah* is. De mate van ernst van *Bid'ah* was afhankelijk van de afstand vanaf Medienah. Toen de verdeeldheid plaatsvond in navolging van de moord op 'Othmaan, verscheen de *Bid'ah* van *Haroeriyah* (Chawaaridj). Terwijl het Medienah van de Profeet صلى الله عليه وسلم ongeschonden bleef van dergelijke *Bid'ah*. En ook al leefden er toch mensen van *Bid'ah*, zij waren onaanzienlijk en ongerespecteerd. Er waren enkelingen van *Qaddariyah* en anderen in Medienah, maar zij werden onderdrukt en verzwakt, in tegenstelling tot de *Shi'ieten* en *Murdjieten* in Koefah, de *Mu'tazielah* en de ongebruikelijke wijzen van aanbedding in Basrah en de *Nawaasib* in Syrië, want deze was sterk aanwezig.

En het is authentiek overgeleverd dat de Profeet صلى الله عليه وسلم gezegd heeft:

“De *Dadjaal zal (Medienah) niet binnentreden.*”

Kennis en *Iemaan* bleven daar verbreid tot de volgelingen van *Iemaan* Maalik رحمه الله (o. 179NH), die behoorden tot de vierde generatie.”²⁰

En voor wat betreft de eerste drie uitgezonderde generaties, er was toen in Medienah geen enkele *Bid'ah* verbreid, noch verschenen er enkele *Bid'ah* in de fundamente van de religie, zoals deze in andere plaatsen verschenen is.

Ten tweede: De oorzaken van het verschijnen van *Bid'ah*.

Er is geen twijfel dat het vasthouden aan het Boek en de *Soennah* een waarborg is voor het niet vallen in *Bid'ah* en afdwaling. Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

{En waarlijk, dit is Mijn Rechte Weg, volgt het dan, en volg geen (andere) wegen, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Weg.}²¹

En de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft de betekenis van deze *Aayah* verduidelijkt in een *Hadieth* die overgeleverd is door Ibn Mas'oeed, رضي الله عنه, zeggende: “De Boodschapper van Allaah heeft voor ons een streep in de grond getrokken en zei: ‘Dit is het Pad van Allaah’, en hij tekende er lijnen links en rechts van. Hij zei toen: “Deze paden zijn verspreid, over elk van hen is een *Shaytaan* toegewezen, die ernaar uitnodigt.” Toen reciteerde hij de volgende *Aayah*:

{En waarlijk, dit is Mijn Rechte Weg, volgt het dan, en volg geen (andere) wegen, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Weg. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, opdat jullie *Muttaqoen* (Vromen) worden.}²²

Hij die zich afwendt van het Boek en de *Soennah* zal dwalen in afwijkende wegen en ingevoerde *Bid'ah*. De oorzaken die lijden tot verschijning van *Bid'ah* zijn samen te vatten in de volgende drie zaken; Onwetendheid met betrekking tot de regelgevingen van de religie, het volgen van lusten en begeerten,

¹⁹ [Opmerking van de nakijker] Een sekte die de familie van de Profeet ﷺ haten en beledigen.

²⁰ Majmoe' al-Fataawah vol. 20 p.300-303

²¹ Soerat Al-An'aam (6), 153

²² Soerat Al-An'aam (6), 153

blindelings vasthouden aan meningen van personen, het imiteren van de ongelovigen en hen blindelings te volgen. En we zullen deze oorzaken hier met een wat nadere uitleg bespreken:

De eerste oorzaak: Onwetendheid met betrekking tot de regelgevingen van de religie

Hoe verder de tijd de Moslims scheidt van het tijdperk van de Boodschap, hoe geringer de kennis wordt, en hoe meer onwetendheid verschijnt. Dit werd benadrukt door de Profeet ﷺ die gezegd heeft:

*“Hij die lang zal leven, zal veel tegenstrijdigheid zien.”*²³

En hij zei ook:

*“Allaah verwijdert de kennis niet door het af te pakken van zijn dienaren. Hij verwijdert de kennis echter door de levens van de geleerden te nemen, totdat er geen geleerde meer over is en de mensen dan onwetenden als hun leiders gaan nemen die om advies gevraagd zullen worden, en zij zullen Fataamah (gerechtelijke oordelen) uitspreken zonder kennis, en de mensen doen dwalen en zelf dwalen.”*²⁴

En *Bid'ah* kan slechts bestreden worden door kennis of geleerden, en wanneer kennis en geleerden wegvallen, verkrijgt de *Bid'ah* de kans om de kop op te steken en zich te verspreiden en om haar toebehoorders te doen verheugen.

1. Het volgen van lusten en begeerten

Hij die zich afwendt van het Boek en de *Soennah*, volgt zijn verlangens, zoals Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

{En als zij dan geen gehoor geven aan jou, weet dan dat zij slechts hun lusten en begeerten volgen. En wie is er meer dwalend dan diegene die zijn begeerten volgt zonder Leiding van Allaah?}²⁵

En Hij zegt:

{Heb jij degene gezien die zijn eigen lusten en begeerten tot zijn *ilaah* (godheid) heeft genomen? En Allaah op grond van kennis (van die persoon), heeft hem tot dwaling gelaten, en Hij heeft zijn gehoor en hart verzegeld, en Hij heeft over zijn ogen een bedekking aangebracht. Wie kan hem nog leiding geven buiten Allaah?}²⁶

De *Bid'ah* zijn slechts verzinsels van gevolgde lusten en begeerten.

2. Fanatiek vasthouden aan meningen en personen

Fanatiek vasthouden weerhoudt een persoon de bewijsvoering te volgen en de waarheid te herkennen. Allaah, de Meest Verhevene zegt:

{En wanneer tot hen gezegd wordt, “Volgt wat Allaah heeft nedergezonden.” Dan zeggen zij: “Nee! Wij zullen het pad volgen waarop wij onze vaders aantreffen.”}²⁷

²³ Hadieth overgelerd door Aboe Dawoed en Tirmiedhi die gezegd heeft: een goede, authentieke Hadieth.

²⁴ Overgeleverd door Boecharie en Moslim

²⁵ Soerat Al-Qasas (28), 50).

²⁶ Soerat Al-Djaathieyah (45), 23

²⁷ Soerat Al-Baqarah (2), 170

Dit is typisch voor de fanatici van vandaag de dag onder sommigen van de Soefi ordes, en gravenaanbidders. Wanneer zij uitgenodigd worden om het Boek en de *Soennah* te volgen, en datgene los te laten wat hieraan tegenstrijdig is, geven zij als argument dat zij zich vasthouden aan hun ordes en Shaychs, vaders en voorvaders.

3. Het imiteren van ongelovigen

Dit is één van de ergste oorzaken om in *Bid'ah* te vallen, zoals duidelijk gemaakt wordt in de *Hadieth* die overgeleverd is door Waaqid al-Laithi die gezegd heeft: “Wij gingen samen met de Boodschapper van Allaah صلى الله عليه وسلم naar *Hoennain* (plaatsnaam), en wij hadden pas het ongeloof achtergelaten (dwz wij hadden pas de Islaam geaccepteerd). Daar was een Lotusboom waaraan de heidenen gewoonlijk hun wapens aan vast bonden (ter verering), die *Dhaate an-Waat* werd genoemd. Toen wij voorbij de Lotusboom kwamen, zeiden wij: “O Boodschapper van Allaah صلى الله عليه وسلم ! Wijs voor ons ook een *Dhaate an-Waat* aan, net zoals zij ook een *Dhaate an-Waat* hebben!” De Boodschapper van Allaah صلى الله عليه وسلم zei:

Allaahoe Akbar, dit zijn de manieren van degenen vóór jullie! Bij Diegeen in Wiens hand mijn leven is, jullie hebben hetzelfde gezegd als de Kinderen van Israa-iel tegen Moesa (Mozes) hebben gezegd: Zij zeiden, “O Moesa maak voor ons een godheid zoals zij ook goden hebben.” Moesa zei;

{Waarlijk, jullie zijn een onwetend volk (met betrekking tot de Majesteitelijkheid en Grootheid van Allaah en wat jullie verplicht zijn, om Allaah alleen te aanbidden, de Ene en Enige God van alles dat bestaat)}²⁸

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei:

“Jullie zullen zeker de manieren van degenen vóór jullie volgen.”²⁹

Deze *Hadieth* maakt duidelijk dat het imiteren van de ongelovigen de Israëlieten ertoe heeft aangezet om een dergelijk vreselijke verzoek te doen aan *Moesa* om voor hen goden aan te wijzen die zij konden aanbidden. Dat was hetzelfde motief dat sommigen van de Metgezellen van Mohammed صلى الله عليه وسلم aanzette om hem (de Profeet) te vragen een boom aan te wijzen om er zegeningen bij te vragen, in uitsluiting van Allaah. Hetzelfde gebeurt vandaag de dag, want de meerderheid van de Moslims imiteren de ongelovigen in het uitvoeren van *Bid'ah* en polytheïstische rituelen zoals, het vieren van de geboortedag van de Profeet صلى الله عليه وسلم, het aanwijzen van dagen of weken bestemd voor religieuze gelegenheden en gedenkingen, het opzetten van afbeeldingen, rouwdrachten, of andere begrafenissen-*Bid'ah*, tombes bouwen op graven en (niet) gedenkeniswaardige monumenten en standbeelden opzetten, en andere zaken.

²⁸ Soerat Al-A'raaf (7), 138

²⁹ Hadieth overgeleverd door at-Tirmiedhi

Hoofdstuk 3:

Het standpunt van de Moslim *Oemmah* en de *Manhadj* (Methodiek) van de *Ahl-as Soennah wal Djamaa'ah* in het beantwoorden van de mensen van *Bid'ah*

1. Het standpunt van de *Ahl-as Soennah wal Djamaa'ah*:

Ahl-as Soennah wal Djamaa'ah gaan steeds door om de beweringen van de mensen van *Bid'ah* te weerleggen, en hun vernieuwingen te veroordelen, en hen ervan te weerhouden hun innovaties in praktijk te brengen. Wat nu volgt zijn enkele voorbeelden hiervan.

- a. Oem Dardaa' رضي الله عنها zei: "Op een dag kwam Aboe Dardaa' ﷺ boos binnen, ik vroeg hem, 'Wat is het probleem?' Hij zei; 'Bij Allaah, ik herkende niets van de praktijken van de mensen die behoren aan Mohammed صلى الله عليه وسلم behalve dat zij gezamenlijk baden!'"³⁰
- b. 'Omar ibn Yahya zei: "Ik hoorde mijn vader verhalen dat zijn vader zei: "Wij zaten voor de deur van Abdoellaah ibn Mas'ood te wachten dat hij naar buiten zou komen, voor het *Fadjr* gebed, om vervolgens samen met hem naar de *Masjied* te lopen. Toen Aboe Moesa al-Asha'ari binnen kwam vroeg hij: "Is Aboe Abderrahman (Abdoellaah ibn Mas'ood) al naar buiten gekomen?" We zeiden; 'Nee'. Toen ging hij naast ons zitten totdat Abdoellaah ibn Mas'ood naar buiten kwam. Toen hij naar buiten kwam stonden wij op, klaar om hem allemaal te vergezellen naar de *Masjied*. Aboe Moesa zei toen; "O Aboe Abderrahman ik heb wat gezien in de *Masjied* wat niet normaal voor mij leek, terwijl ik alleen goede dingen heb gezien, en alle Lof en Dank komen toe aan Allaah." Ibn Mas'ood vroeg: Wat is dat dan?" Aboe Moesa zei: "Als je lang genoeg leeft zul je het zien." Hij zei, 'Ik zag dat mensen in de *Masjied* in cirkels zaten, die op het gebed aan het wachten waren, in elke cirkel zat een man met een hoop steentjes en de man was de groep aan het vertellen, "Zeg, *Allaahoe Akbar* 100 maal," en zij zeiden dan 100 maal *Allaahoe Akbar*. En hij zei, "Zeg *Subbaana Allaah* 100 maal," en zij zeiden dan 100 maal *Subbaan Allaah*. Abdoellaah Ibn Mas'ood vroeg Aboe Moesa, "Wat heb jij tegen hen gezegd?" Aboe Moesa zei: "Ik heb niets gezegd, omdat ik wachtte op jou instructies." Abdoellaah Ibn Mas'ood zei: "Waarom heb je niet tegen hen gezegd om hun zondes te tellen, en hen te garanderen dat niets van hun goede daden verloren zou gaan." Toen ging hij naar de *Masjied*, en wij volgden hem totdat hij bij een van zulke cirkels kwam en hij bleef erbij staan en vroeg: "Wat zijn jullie aan het doen? Zij zeiden: "Deze steentjes, daar tellen wij het aantal *Takbier*, *Tabliel* en *Tasbieh* en *Tahmied* mee." Hij (Abdoellaah Ibn Mas'ood) zei daarop: "Tel jullie zondes en ik zal jullie garanderen dat niets van jullie goede handelingen verloren zal gaan. Wee aan jullie, O *Oemmah* van Mohammed! Hoe snel zal jullie ondergang zijn. De Metgezellen van de Profeet leven nog steeds, en zijn kleren zijn nog niet uitgedragen en zijn gebruiksvoorwerpen zijn nog niet gebroken. Bij Degene in Wiens Hand mijn leven is, jullie volgen ofwel een *Dien* (religie) die beter is dan de *Dien* van Mohammed, of jullie openen een deur naar dwaling." Zij zeiden: "Bij Allaah O Aboe Abderrahman, we dachten alleen om het goede te doen." Hei zei: "Hoe talrijk zijn degenen die het goede willen doen en het nooit bereiken. De Boodschapper van Allaah صلى الله عليه وسلم zei dat er mensen zijn die de *Qor'aan* lezen maar dat het nooit verder komt dan hun kelen. Bij Allaah, de meerderheid van jullie behoort tot die soort mensen." Toen keerde hij zich van hen af. Amroe ibn Salamah (de overleveraar van deze overlevering) merkte op: "We zagen de meerderheid van die mensen (van die kringen) tegen ons vechten samen met de *Chawaaridj* in de strijd van Nahrawaan."³¹
- c. Een man kwam naar *Iemaam* Maalik ibn Anas, moge Allaah hem genade schenken, en vroeg: Waar dien ik de *Ihraam* om te doen? *Iemaam* Maalik zei: "Wat is de *Mieqat*, die de Boodschapper

³⁰ Overgeleverd door Boechaarie

³¹ Overgeleverd door Ad-Daarimie

van Allaah aangewezen heeft, en waarvandaan deed hij de *Ibraam* aan?” De man vroeg verder: Wat als ik de *Ibraam* omdoe, voordat ik de *Mieqaat* bereik?” *Iemaam* Maalik antwoordde: Ik raad je aan om dat niet te doen.” De man vroeg: waarom raad jij dit af?” Ik vrees anders dat jij een *Fietnah* zult ondergaan.” De man zei: “Welke *Fietnah* is er als men extra goeds wil doen?! Hij zei: “Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

{En laat degenen (van de sektes) die zijn (Mohammed) bevel (zijn Soennah – wettige manieren, bevelen, handelingen van aanbidding, verklaringen) tegenaan, ervoor oppassen dat een bepaalde *Fietnah* (ongeloof, beproevingen, rampspoeden, aardbevingen, dodingen, overmand worden door een tiran) hen treft of dat zij een pijnlijke bestraffing ontvangen}³²

Toen zij *Iemaam* Maalik verder: “Welke *Fietnah* is er groter dan dat jij denkt dat je bent onderscheiden met een verdienste waarmee de Profeet صلى الله عليه وسلم niet mee onderscheiden is!”³³

Het voorgaande zijn slechts enkele voorbeelden van het antwoord van *Ahl-as-Soennah* aan de mensen van *Bid'ah* in elke tijd en alle Dank en Lof komen toe aan Allaah.

2. De methodiek van *Ahl-as-Soennah wal Djamaa'ah* in hun antwoord tegen de mensen van *Bid'ah*:

Hun methodiek is gebaseerd op het Boek en de *Soennah*, welke het meest overtuigend is. Hierin citeren ze de twijfelachtige argumenten van de mensen van *Bid'ah* en weerleggen ze dan. En zij baseren hun beweringen op het Boek en de *Soennah* bij de verplichting om vast te houden aan de praktijken van de Profeet صلى الله عليه وسلم en het verbod van *Bid'ah*, of de ingevoerde religieuze praktijken.

Ze hebben talrijke boeken geschreven en hebben in de boeken van '*Aqiedah* de argumenten van de geloofszaken van de *Shie'ah*, de *Chawaaridj*, de *Djahmieyah*, de *Mo'tazielah* en de *Ash'arieyah* in hun ingevoerde veronderstellingen die betrekking hebben op *Iemaan* en '*Aqiedah*. Zij hebben specifieke boeken daarover geschreven.

Zoals *Iemaam* Ahmed een boek heeft geschreven waarin hij de geloofszaken van de *Djahmieyah* weerlegde. Andere *Iemaams* hebben in dit veld daar ook boeken over geschreven zoals 'Othmaan ibn Sa'ied ad-Darimi, en Sheikhoel-Islaam Ibn Temiejah, zijn student Ibn Qayyim, en Shaych Mohammed ibn 'Abdoel-Wahhaab en anderen weerlegden de geloofszaken van die sektes, alsook de geloofszaken van de gravenaanbidders en de *Soefis*.

Voor wat betreft de gespecialiseerde boeken die toegewijd zijn aan het weerleggen van de mensen van *Bid'ah*, die zijn talrijk. Om enkele voorbeelden te geven is hier een lijstje van boeken die in het verleden zijn geschreven.

1. Het boek *Al-I'tisaam*, door *Iemaam* Ash-Shaatibi.
2. Het boek *Iqtidaa as-Siraat al-Mustaqiem*, door Shaychhoel-Islaam Ibn Temiejah, een boek dat vooral het weerleggen van de beweringen van de mensen van *Bid'ah* behandelt.
3. Het boek *Inkaar al-Hawaadith wal-Bida'* door Ibn al-Waddaah.
4. Het boek *Al-Hawaadith wal Bida'* door at-Tartoesi.

³² Soerat An-Noer (24), 63

³³ Vermeld door Aboe Shaama in zijn boek al Ba'ith 'alaa Inkaar al-Bida' wal Hawaadith p.14

5. Het boek *Al-Baa'ith 'alaa Inkaar al-Bida' wal-Hawaadith* door Aboe Shaamah,

En van de hedendaagse werken:

1. Het Boek *Al-Ibdaa' fi Maddaar al-Ibtidaa'* door Shaych 'Ali Mahfoodh.
2. Het boek *As-Sunan wal-Mubtada'at al-Muta'aliqat bil adhkaar was-Salawat* door as-Shaych Mohammed ibn Ahmed ash-Shuqairi al Hawamidi...
3. De folders *Ar-Risalat at-Tahthir min al-Bida'* door Shaych Abdoel-'Aziz ibn Baaz.

Moslimgeleerden, en alle Lof en Dank behoren aan Allaah, gaan door met het verwerpen van *Bid'ah* en de toebehoorders van *Bid'ah* hierover te weerleggen door middel van tijdschriften, kranten, uitzendingen, *Djumoe'ab Khutbah*, symposiums en lezingen die een groot effect hebben in het waarschuwen van de Moslims, en hen op te voeden, als ook het tegengaan van *Bid'ah* en de mensen van *Bid'ah* te veroordelen.

Hoofdstuk 4

Enkele voorbeelden van hedendaagse innovaties

De hedendaagse *Bid'ah* zijn talrijk vanwege de grote tijdsplan welke de Moslims afscheidt van het Profetische tijdperk, de schaarste van kennis, en het grote aantal uitnodigers naar *Bid'ah* en schendingen. Het imiteren van de ongelovigen in hun tradities is een andere oorzaak, zoals voorspeld is door de Profeet *صلى الله عليه وسلم*:

*“Jullie zullen zeker de manieren volgen van degenen voor jullie.”*³⁴

En tot deze *Bid'ah* behoren:

1. De viering van de verjaardag van de Profeet *صلى الله عليه وسلم*.
 2. Het vragen van zegeningen van plaatsen, en overblijfselen van overleden mensen en dergelijke.
 3. *Bid'ah* in termen van aanbedding en middelen tot nabijheid van Allaah.
-
1. De Viering van de verjaardag van de Profeet *صلى الله عليه وسلم* in de Islaamitische maand *Rabie'e' al-Awwal*

Het is een viering die lijkt op de viering van de Christenen van de geboorte van Christus (Kerstmis). Onwetende Moslims en afgeweken geleerden vieren in de maand *Rabie' al-Awwal*, de geboortedag van de Boodschapper Mohammed *صلى الله عليه وسلم*. Sommigen houden dit feest in moskeeën, en sommigen houden deze viering in huizen, anderen weer in bepaalde aangewezen plaatsen die voor dit doel zijn voorbereid.

Grote aantallen mensen wonen een dergelijke viering bij, waarin ze de Christenen imiteren in hun *Bid'ah* van het vieren van Kerstmis. Naast het feit dat het een innovatie is, waarin de Christenen worden geïmiteerd, bevat een dergelijke viering vaak heidense praktijken en bezwarenswaardigheden als het reciteren van smeeklieders die overmatige lofsuitingen van de Profeet *صلى الله عليه وسلم* bevatten. Dit gebeurt tot een dergelijk extent dat de Boodschapper aangeropen wordt en om hulp en verlichting wordt gesmeekd in uitsluiting van Allaah. De Profeet heeft echter een dergelijke overmatigheid van lofsuitingen verboden:

“Verbef me niet zoals de Christenen bij de zoon van Maryam (Maria) gedaan hebben, ik ben slechts een dienaar zeg daarom: Hij is de dienaar van Allaah en Zijn Boodschapper.”

Degenen die de verjaardag van de Boodschapper *صلى الله عليه وسلم* vieren, geloven waarschijnlijk dat de Profeet *صلى الله عليه وسلم* hun vieringen bijwoont. En onder de bezwarenswaardigheden die plaats vinden bij dergelijke vieringen is het reciteren van smeeklieders in gemeenschap die vergezeld gaan van drumgeluid, en andere van de geïnnoveerde *Soefi* smeeklieders. Zulke vieringen staan het toe om vrouwen en mannen met elkaar te vermengen, wat een oorzaak vormt voor *Fietnah* en het leidt tot het begaan van overspel. En ook al zijn zulke vieringen vrij van dergelijke bezwarenswaardigheden, en

³⁴ At-Tirmidhi

beperkt zouden zijn tot bijeenkomsten, het nuttigen van een maaltijd en het uiten van blijdschap, dan nog is het een *Bid'ah* die geïnnoveerd is, en volgens de *Hadieth*:

“Elke geïnnoveerd ritueel is een *Bid'ah*, en elke *Bid'ah* is een middel tot dwaling.”³⁵

Het kan ook een middel zijn tot overdrijving en dat men terechtkomt in bezwarenswaardigheden, zoals dat voorkomt in andere feesten met bezwarenswaardige zaken.

We hebben gezegd dat deze viering een *Bid'ah* is omdat het geen basis heeft in het Boek of de *Soennah*, noch in de praktijken van de vrome voorgangers en de begunstigde generaties. Dergelijke vieringen ontwikkelden zich in navolging van de vierde generatie van de *Hiedjrah*. Het was geïnnoveerd en bedacht door de Sji'ietische Fatimiden. *Iemaam*. Aboe Hafs Taadj ad-Din al-Faakihini, رحمه الله, zei: “Voor wat nu volgt; Het is herhaaldelijks gevraagd door een begunstigde groep van mensen over de legitimiteit van vieringen die sommige mensen houden in de maand van *Rabie' al-Annal* die zij al *Mawlied* (Milaad) noemen, of het een basis heeft in de religie. Zij vragen om een duidelijk antwoord op hen verzoek in het algemeen en verduidelijking in het bijzonder. Ik zei, terwijl ik Allaah vroeg om mij succes te schenken: Ik heb geen kennis van een oorsprong van een dergelijke viering noch in het Boek noch in de *Soennah*, noch is het van een van de geleerden die vasthouden aan de overleveringen van de voorgangers, die de voorbeelden zijn voor de *Oemmah* om gevolgd te worden in termen van religie, is het van overgeleverd dit gevierd te hebben. Maar het is een *Bid'ah* die ingevoerd is door de vervalsers, en een verlangen waarmee gierige mensen rijk werden.”³⁶

Shaychoel-Islam Ibn Temiejah, moge Allaah hem genade schenken: “Gelijk hieraan is wat sommige mensen doen, zij vieren de verjaardag van de Profeet صلى الله عليه وسلم om ofwel de Christenen te imiteren in hun viering van de geboortedag van 'Iesa (Jezus), vrede zij met hem, of uit hun liefde en verering van de Profeet صلى الله عليه وسلم. Hoewel mensen verschillen over de precieze datum van de Profeets verjaardag. Dergelijke vieringen werden niet gehouden door de vrome voorgangers. En zouden dergelijke vieringen iets goeds zijn, dan zouden de vrome voorgangers, moge Allaah tevreden over hen zijn, er meer recht op hebben om deze te houden. Zij hielden immers meer van de Profeet صلى الله عليه وسلم, dan dat wij hem lief hebben en hadden nog meer ontzag voor hem dan wij, en zij waren meer dan ons erop belust om goede dingen te doen. Ware liefde voor hem en een groot ontzag wordt immers uitgedragen door hem te volgen en te gehoorzamen en gehoor te geven aan zijn bevel, en zijn *Soennah* te doen herleven zowel innerlijk als uiterlijk. Het kan ook uitgedragen worden door het verkondigen van de boodschap waarmee hij gezonden was, en daarvoor te strijden met het hart, hand en tong. Dit is de manier van de vrome voorgangers en de *Muhadjirien* en de *Ansaar*, en degenen die hen in vroomheid volgen.”³⁷

Boeken en pamfletten zijn in het verleden en heden geschreven om deze *Bid'ah* te veroordelen en te weerleggen. Naast het feit dat het een *Bid'ah* is en het imiteren van de Christenen is, leidt het verder ook tot het vieren van andere geboortedagen, zoals de verjaardagen van *awliyyaa*, Shaychs en leiders, en het opent vele deuren tot het kwaad.

2. Het vragen van zegeningen van plaatsen, en overblijfselen van overleden of levende mensen en dergelijke.

Tabarroek betekent, het vragen van *Barakah* (Zegening), wat de overvloed is aan goede dingen en de continuïteit ervan. Het verzoeken van goede dingen en de continuïteit ervan behoort te gebeuren bij Degene Die dat in het bezit heeft en die als enige bij machte is om het te vermeerderen, en dat is Allaah, de Meest Verhevene. Hij is Degene die de *Barakah* nederzendt en het in stand houdt. Maar voor

³⁵ Overgeleverd door Boechaarie en Moslim

³⁶ Risalat al-Mawlid fi amal al Mawlid

³⁷ Iqtida as-sirat al-mustaqeem 2/615

wat betreft het schepsel, die is niet in staat om *Barakah* te schenken, laat staan het in bestaan te brengen, of het in stand te houden.

Het vragen van *Barakah* van plaatsen, overblijfselen, of overledenen of levenden personen is niet toegestaan omdat het ofwel *Shirk* is, als men ervan overtuigd is dat datgene *Barakah* schenkt, ofwel het is een middel tot het begaan van *Shirk*, als men gelooft dat het bezoeken van een dergelijke plaats of persoon, of het aan te raken, of door het lichaam ertegenaan te wrijven, een reden kan zijn om het te verkrijgen van Allaah.

Voor wat betreft wat de Metgezellen deden, met betrekking tot het vragen van *Barakah* door het haar van de Profeet *صلى الله عليه وسلم*, zijn speeksel of iets dat afkomstig was van zijn lichaam, dat was een uitzonderlijk privilege van de Profeet *صلى الله عليه وسلم* tijdens zijn leven, toen hij onder hen aanwezig was. En dit wordt bewezen door het feit dat de Metgezellen nooit *Barakah* zochten van zijn kamer of van zijn graf na zijn dood. Noch namen zij zich voor om bepaalde plaatsen te bezoeken waar hij de *Salaat* (Gebed) had verricht of gezeten had, om daar *Barakah* van te vragen. Zo geldt dit ook voor de graven van de vrome mensen, vanwege hun vroomheid, zij vroegen geen *Barakah* van hen, zoals Aboe Bakr, 'Omar, en de andere prominente Metgezellen *رضي الله عنهم*, noch gedurende hun leven noch na hun dood. Noch gingen ze naar de grot *Hiraa* om daar het gebed te verrichten en daar een smeekgebed te doen, noch gingen zij naar de berg de *Toer* waar Allaah tot Moesa gesproken heeft, om daar te bidden of te smeken. Noch gingen ze naar dergelijke andere plaatsen of bergen waarvan gezegd wordt dat deze graven bevatten van Profeten, of andere mensen. Noch gingen ze naar plaatsen waar tombes verheven werden boven de overblijfselen van een Profeet.

Verder gingen de Metgezellen nooit naar plaatsen waar de Profeet *صلى الله عليه وسلم* gebeden heeft in Medinah om het flink aan te raken of te kussen, noch gingen ze naar plaatsen in Mekka waar hij gebeden heeft. Als zelfs de plaatsen of plekken waar hij liep met zijn edele voeten, en waar hij het gebed verrichtte, hij het niet voor zijn *Oemmah* bepaald heeft om zichzelf er tegen te wrijven, noch het te kussen, dan zullen toch zeker de plaatsen waar andere mensen gebeden of geslapen hebben vermeden moeten worden. En om een enkele van zulke plaatsen te kussen of er tegen te wrijven is, als een noodzakelijkheid vanuit de Islam gekend door de geleerden, dat zulke gebruiken niet tot de *Sharie'ah* van Mohammed *صلى الله عليه وسلم* behoren.

3. *Bid'ah* in termen van aanbidding en middelen tot toenadering van Allaah:

De *Bid'ah* die geïnnoveerd zijn in termen van aanbidding in deze tijd zijn veeltalig. Aanbidding is van oorsprong beperkt tot het Boek en de *Soennah*. Geen enkele handeling van aanbidding zou ingevoerd mogen worden behalve met een bewijs van één van deze twee bronnen. Elke handeling die niet ondersteund wordt door een tekstueel bewijs is *Bid'ah*. De Profeet *صلى الله عليه وسلم* heeft gezegd:

*“Hij die een handeling introduceert in onze zaak van aanbidding, welke er niet toe behoort, het zal verworpen worden.”*³⁸

Handelingen van aanbidding die vandaag de dag gepraktiseerd worden en waarvoor geen bewijs is zijn talrijk; zoals: Het hard op uitspreken van de intentie voor de *Salaat*, door te zeggen: “Ik ben van plan om zulk of zulk gebed te doen voor Allaah.” Dit is een *Bid'ah* omdat het niet tot de *Soennah* van de Profeet *صلى الله عليه وسلم* behoort, en omdat Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

{Zeg, “Willen jullie Allaah inlichten over jullie religie, terwijl Allaah al wat wat in de hemelen en in de aarde is kent, en Allaah is over alles wetend?”}³⁹.

³⁸ Overgeleverd door Moslim

³⁹ Soerat Al-Hoedjoeraat (49), 16

Intentie vindt plaats het hart, het is een innerlijke handeling van het hart en niet een handeling die uitgesproken dient te worden met de tong (behalve bij die zaken waar er een bewijs voor is).

Recitatie van *Dhiker* in gemeenschap na het beëindigen van de *Salaat* is ook een *Bid'ah*. Het is slechts legitiem om individueel *Dhiker* te reciteren. Een andere *Bid'ah* is het verzoek om *al-Faatiba* te reciteren in bepaalde gelegenheden, en bij het beëindigen van smeekbedes voor overleden mensen. Zo is ook met het houden van rouwvieringen voor rouwers, het bereiden van een maaltijd (voor de overledene) en het inhuren van voordragers om de *Qor'aan* te reciteren, waarbij beweerd wordt dat al deze dingen bij het ritueel van de rouwviering horen die overleden mensen van voordeel zijn. Terwijl dit alles *Bid'ah* zijn die geen basis hebben in de Islam. Het zijn echter overdrijvingen die mensen zelf doen, en waarvoor Allaah geen toestemming heeft verleend.

Het vieren van bepaalde religieuze gelegenheden zoals: *Israa'* en *Mi'raadj*, en de *Hiedjrah* (emigratie) van de Profeet *صلى الله عليه وسلم* naar Medinah, en de vieringen die samengaan bij dergelijke gelegenheden hebben allemaal geen basis in de religie.

Tot zulke *Bid'ah* behoort ook, wat sommige mensen doen in de maand *Redjeb*, zoals het verrichten van de *Redjebie 'Oemrah*, die samengaat met het doen van zekere handelingen van aanbidding, zoals het verrichten van een bepaald vrijwillig gebed of een bepaalde vasten. Terwijl in feite een dergelijk maand geen voorkeur heeft boven andere maanden om *'Oemrah* te verrichten, of om te vasten, of om een speciaal gebed te doen, of om te slachten, of iets anders.

Al de *Soefi* smeekliederen zijn geïnnoveerde *Bid'ah*, omdat deze verschillen van de legitieme *Dhiker* in termen van bewoordingen, hoedanigheid en timing. De nacht van het midden van *Sha'baan* toewijden voor *Salaat* (gebed) terwijl men op die dag aan het vasten is, is *Bid'ah* omdat het nooit authentiek is overgeleverd dat de Profeet *صلى الله عليه وسلم* iets dergelijks heeft gedaan in die bepaalde dag of nacht.

Het oprichten van tombes op graven en ze tot gebedsplaatsen te nemen, ze te bezoeken om *Barakah* te vragen, en het zoeken van toenadering tot Allaah via overleden mensen of andere heidense praktijken. Ook het bezoeken van dergelijke plaatsen door vrouwen, hoewel de Boodschapper *صلى الله عليه وسلم* die vrouwen vervloekt heeft die (veelvuldig) graven bezoeken, alsook zij die kaarsen en lantaarns opsteken in moskeeën die op graven gebouwd zijn.

Tot slot:

Zeggen we dat innovaties de weg vrij maken naar *Koefr* (Ongeloof). Ze houden een toevoeging in de Dien (religie) in, wat niet door Allaah of Zijn Boodschapper is ingesteld. De *Bid'ah* is erger dan een grote zonde, omdat *Shaitaan* zich meer verheugt op een *Bid'ah* dan dat hij zich verheugt bij een grote zonde, omdat een zondaar een zonde begaat terwijl hij weet dat het een zonde is, en toont berouw en verlaat het. Terwijl een persoon van *Bid'ah* zijn *Bid'ah* uitvoert terwijl hij gelooft dat het een deel is van zijn religie waarmee hij toenadering zoekt tot Allaah. Dus hij toont geen berouw en laat het dus ook niet achterwege. De *Bid'ah* is aan de andere kant, een vervanging voor de *Soennah*, en maakt degene die het praktiseert afkeer hebben voor de mensen die de *Soennah* praktiseren en *Ahl-as Soennah* zijn. Terwijl de *Bid'ah* zelf degene die het praktiseert, doet distantiëren van Allaah, en hij raakt onderworpen aan Zijn Woede en Bestrafing, en het veroorzaakt dwaling en corruptie van het hart.

Hoe de mensen van *Bid'ah* behandelt dienen te worden

Het is niet toegestaan om de *Mubtadie'* te bezoeken of hem gezelschap te houden behalve voor het doel van advisering of weerlegging. Immers omgang hebben met een *Mubtadie'*, heeft een negatief effect op de omgang zelf en het effect van vijandigheid kan dan ook verder verspreid worden naar anderen. Moslims moeten daarom gewaarschuwd zijn tegen de mensen van *Bid'ah* en hun kwaad, als het niet mogelijk is om hen ervan te weerhouden om *Bid'ah* te plegen. Anders, is het de plicht van de *'Oelemaa*

Al-Bid'ah: Definitie van *Bid'ah*, Soorten en Regelgeving

van de Moslims, en de gezagdragers om degenen die het praktiseren te straffen om hun kwaad te stoppen. Ze vormen immers een serieus gevaar voor de Islam. Het moet ook bekend zijn dat de *Kafier* landen de mensen van *Bid'ah* aanmoedigen om hun innovaties te promoten, en staan hen op vele manieren bij om de Islam te ondermijnen en het beeld ervan te ontsieren.

Wij vragen Allaah, de Almachtige en Majesteitelijke, om zijn *Dien* te steunen en Zijn Woord hoog te houden, en Zijn vijanden te verslaan. Moge de zegeningen en vredeswensen van Allaah op onze Profeet Moehammed zijn, zijn familie en zijn Metgezellen.