



## De Chawaaridj

Fragment: uit de gereviseerde versie van de Ibaanah deel 1 en 2 met een aantal veranderingen Oorspronkelijk uit een boekje van Shaych Saalih Al-Fowzaan genaamd 'Lemhatoen 'Anil Fireq'  
Vertaling: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah

### Wie zijn de Chawaaridj?

Zij zijn degenen die onder het staatsgezag van de regeringsleider -aan het eind van de regeringsperiode van 'Othmaan zijn uitgetrokken, wat de moord van 'Othmaan als gevolg had. Daarna -tijdens het chalifaat van 'Ali werden zij alleen maar revolutionairder, waarna zij zich van Al-Djama'ah afsplitsten. Zij verklaarden dat Ali en de rest van de metgezellen koeffaar (ongelovigen) waren geworden, omdat zij het niet eens waren met hun denkbeelden.

Zij verklaarden daarom iedereen die hun overtuigingen tegengingen als ongelovig, en zij verklaarden de metgezellen van de Profeet, de beste schepping (na de profeten), als koeffaar. Waarom? Omdat zij het niet met hun eens waren over hun dwaling en takfier.<sup>1</sup>

*Deze dwalingen zijn:*

- Het niet praktiseren van de Soennah en het blijven bij de groep (Al-Djama'ah)
- Ongehoorzaam zijn tegenover de regeringsleiders.
- Zij vinden dat het rebelleren tegen de wettige overheid van het geloof is.
- Zij vinden dat het omverwerpen van het bewind van het geloof is. In tegenstelling tot datgene wat de Profeet ﷺ opgedragen heeft om gehoorzaam te zijn aan de bewindslieden, en in tegenstelling tot het Gebod van Allaah in Zijn Uitspraak:

**[ O jullie die geloven, gehoorzaam Allaah en de boodschapper en diegenen die de verantwoordelijkheid over jullie hebben (de regeringsleiders, de geleerden)!<sup>2</sup> ... ]<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> [Aboe 'Oebaidillaah zegt:] Takfier: dit is het ongelovig verklaren van moslims door dat zij er verboden overtuigingen op na houden of handelingen uitvoeren van ongelof, afgoderij of bid'ah ect. Takfier is echter aan strenge regels gebonden en mag alleen door 'Oelema uitgevoerd worden. Dit gebeurt alleen nadat alle voorwaarden in acht genomen zijn en er zekerheid is dat er geen obstakels aanwezig zijn die takfier onmogelijk maken, zoals ontwetendheid of Tâwiel ect. Keer voor deze zaak terug naar de uitgebreide boeken, zoals Al-'Aqiedatoet-Tahaawiyah, Oesoel 'Itiqaad Ahloes-Soennah van Al-Laalekaai, Al-Fatawa van Ibn Temiyyah e.d. Imaam Aboe Dj'afar At-Tahaawie رحمه الله zegt in zijn 'Aqiedah bij punt 57: 'Wij verklaren niemand van Ahloel-Qiblah (moslims) als ongelovige doordat hij (grote) zonden begaat, behalve wanneer hij het (doen van deze zonden) als toegestaan ziet!' De Chawaaridj en hun opvolgers in deze tijd **At-Takfieriyyien** houden zich niet aan deze regels en voorwaarden maar verklaren moslims als ongelovigen op het moment dat zij grote zonden begaan!

<sup>2</sup> [Voetnoot commentator Lemhatoen 'anil Fireq:] In deze tijd (anno 2002) kan het zijn dat er een aantal mensen zijn die diegenen die er van overtuigd zijn dat het verplicht is om de gezaghebbers gehoorzaam te zijn en hun geboden op te volgen -zonder ongehoorzaam te zijn aan Allaah- als verrader, hypocriet of verdwaalde zien. Zo zie je hen slecht spreken over hun

Allaah I verduidelijkt hier dat het gehoorzamen van de bewindslieden van het geloof is. Ook de profeet ε laat in de hiervolgende hadieth zien dat deze gehoorzaming een verplichting is:

*“Ik adviseer jullie om Allaah te vrezen, en gehoorzaam te zijn aan jullie bevelhebber, zelfs wanneer een (Abesijnse) slaaf jullie leider wordt! Want waarlijk, diegene van jullie die lang zal leven zal vele meningsverschillen zien”<sup>4</sup>*

Het gehoorzamen van de moslim leiders is dus van het geloof. Toch zeggen de Chawaaridj: *‘Nee, wij zijn vrij om te doen wat we willen!’*

**Dit is de weg van de revolutionisten en activisten van vandaag de dag!**<sup>5</sup>

De Chawaaridj willen dus de groep (éénheid) van de moslims breken, en rebelleren tegen de bewindslieden waardoor zij zondig zijn tegenover Allaah en Zijn profeet betreffende dit onderwerp, en dat terwijl zij geloven dat de zondaar die grote zonden begaan heeft ongelovig is!(?). Wat betekent dan *“de zondaar van grote zonden?”* De zondaar die grote zonden heeft begaan is iemand zoals b.v.: de ontuchtpleger, de dief, de gebruiker van Alcohol enz.

---

bewindsman, en maken zij zijn fouten en tekortkomingen vanaf hun preekstoelen (in de moskeeën en bij bijeenkomsten enz.) bekend. Terwijl de Profeet heeft gezegd: *“Wie de gezagsvoerder wil adviseren, mag dat niet in het openbaar doen, maar moet hem apart nemen, en ervoor zorgen dat er geen derde aanwezig is. Als hij het advies accepteert, dan is dat zo. Zo niet, dan is hij zijn verplichting nagekomen!”* [Overgeleverd door Imaam Ahmed 3/404 van een overlevering van ‘Iyaadh ibn Ghanem, en door Ibn Abie ‘Aasim in As-Soennah 2/522.]

Of wanneer er vernomen wordt dat de bewindsman één van hen gestopt heeft van het preken in het openbaar, verzamelen zij hun mensen en snellen al demonstrerend de straten op. Zij denken -uit ontwetendheid- dat het stoppen van één van hen om te preken, of als er één van hen opgesloten word dat dit een reden is om onder het gezag van de regering uit te rukken. Kennen zij deze uitspraak van de Profeet ε in de hadieth van ‘Afw bin Maalik Al-Ashdja’ie τ niet: *“Nee! Zolang zij jullie gebieden (of toestaan) om de Salaah (het gebed) uit te voeren.”* [Overgeleverd door Moslim in zijn Sahieh Nr.1800]. En in de hadieth van ‘Ibaadah ibn Saamit τ die is overgeleverd in de twee authentieke boeken: *“Behalve als jullie open en duidelijke Koefr (ongeloof) zien, waarmee jullie bij Allaah een bewijs (tegen hem) hebben!”* Dit werd gezegd nadat de Sahaabah hem (de Profeet ε) om toestemming vroegen voor het bestrijden van de onrechtvaardige regeringsleiders! Weten zij niet hoe lang Imaam Ahmed رحمه الله in de gevangenis heeft gezeten, en waar Shaychoel-Islaam ibn Temiyyah overleden is? Heeft Imaam Ahmed niet een aantal jaren in de gevangenis gezeten, waar hij werd gezweept voor het ontkennen van dat de Qor’aan geschapen is? Heeft hij ondanks dat, de mensen opgedragen om te rebelleren tegen de chaliefah (bewindsman)? Weten zij niet dat Shaychoel-Islaam Ibn Temiyyah رحمه الله ongeveer twee jaren in het huis van bewaring heeft gezeten en daar overleden is! Waarom heeft hij de mensen niet opgeruid om te rebelleren tegen de toenmalige bewindsman? Als Imaam Ahmed en Ibn Temiyyah met hun waarde en bekwaamheid in de kennis dit niet gedaan hebben, hoe zit het dan met een ieder die minder dan hen in dit alles is? Voorwaar, dit soort ideeën en werken zijn pas naar ons overgewaaid (naar het land van Tauwhied- Saoedi Arabië) nadat de jeugdigen hun kennis van die en die hedendaagse filosoof, en van die en die dichter, en van die en die letterkundige, en van die en die Islaamitische schrijver zijn gaan aannemen en de (grote) Islaamitische geleerden en de boeken van onze vrome voorgangers verlaten hebben. Fallaa Hauwla wa laa Qoewata illa billaah.

<sup>3</sup> Soerah An-Nisaa Vers: 59.

<sup>4</sup> Overgeleverd door Imaam Ahmed 4/126, en Aboe Dawoed 4607, en At-Tirmidhie 2676, en Ibn Maadjah 34, en Ad-Daarimie 95, en Al-Adjoerrie in Ash-Sharie’ah blz. 46-47, en Ibn Abie ‘Aasim in zijn Soennah nr. 27,32,54,57, en Ibn Batta Al-‘Okboerie in Iebaanaatoel-Koebra 142 e.a..

<sup>5</sup> En dit is ook de weg van de Qotbies, Soeroeries, Ichwaanies, Tahrieries, Hizbies en degenen die hun weg zijn ingeslagen van vandaag de dag.

Zij vinden dat de betreder van o.a. deze zonden kaafir (ongelovig) is. Terwijl *Abloes-Soennab Wal-Djama'ab* hem beschrijven als “moslim met een verlaagd nivo van Iemaan” zij noemen hem: “*Al-Faasiq Al-Millie*.” Hij is dus gelovig met zijn (overgebleven) Iemaan en Faasiq<sup>6</sup> met zijn grote zonde! Want, niets doet iemand werkelijk de Islaam uitzetten behalve, *Asb-Shirk*<sup>7</sup> of één van de bekende zaken die de Islaam van een moslim vernietigen.<sup>8</sup>

De zonden die echter minder (gevaarlijk) zijn dan *Shirk* doen iemand niet buiten de Islaam treden, ook al zijn het grote gevaarlijke zonden die iemands *Iemaan* daadwerkelijk kunnen verzwakken en reden kunnen zijn dat iemand in datgene belandt wat veel erger is. Allaah I zegt:

**[ Voorzeker, Allaah Vergeeft niet (de zonde van) dat men iets of iemand als partners naast Hem plaatst (in aanbidding), maar Hij vergeeft (alles daarnaast) van wie Hij Wil... ]**<sup>9</sup>

De Chawaaridj zeggen dat de zondaar die een grote zonde begaan heeft kaafir (ongelovig) is, en er geen vergiffenis meer voor hem is en hij eeuwig en altijd in de Hel terecht zal komen.

Dit in tegenstelling tot wat er in het Boek van Allaah staat. De reden dat zij dit soort fouten maken is dat zij geen *Fiqh* (begrip) hebben, want zij zijn een groep die verschrikkelijk veel van het geloof houden en zich helemaal toeleggen op de aanbidding, het gebed, het vasten, het lezen van de Qor`aan ect. **Maar zij begrijpen niet** en dit is hun ondergang. Het inzetten voor toewijding en aanbidding moet dus samengaan met het begrip van en kennis over het geloof.

<sup>6</sup> ‘Een faasiq is iemand die één of meerdere grote zonden begaat, of iemand die doorlopend kleine zonden verricht, of iemand die (voor de Islaam) een a-sociaal gedrag vertoont. De verrichting van deze handelingen kunnen variëren van kleine zonden tot en met Koefr.’

<sup>7</sup> Ash-Shirk: dit is iets van de daden van aanbidding zoals; bidden, vasten, offerdieren slachten, smeken, vrezen, zweren, liefhebben enz. naar een ander dan Allaah te verrichten.

<sup>8</sup> Deze zaken zijn o.a:

- (1) **Ash-Shirk** (polytheïsme, afgoderij, ongeloof in de Eénheid van Allaah)
- (2) **De verkiezing van een ander geloof dan de Islaam**, zoals het Jodendom, Christendom, Godendom, Communisme, Hindoeïsme, Boedhisme, Atheïsme, Secularisme, Vrijmetselaarij enz
- (3) **Het niet ongelovig verklaren van een ongelovige**
- (4) **Het geloven dat er een betere leiding of wetgeving dan de Leiding of Wetgeving van Mohammed ε aanwezig is.**
- (5) **Het haten van iets waarmee de Profeet ε gekomen is ook al handelt hij naar dat waar Hij mee gekomen is.**
- (6) **Het spotdrijven met Allaah, de Profeet, de Qor`aan, het Geloof, de Engelen, de Geleerden of iets van de dingen die bij de Islaam horen zoals; het gebed, de moskee, de adzaan (oproep tot het gebed), de baard, de hidjaab enz.**
- (7) **Het uitvoeren van Zwarte- of Witte Magie.**
- (8) **Het helpen van de ongelovigen, en hen sponsoren in het overwinnen op de moslims.**
- (9) **Geloven dat er mensen zijn die toestemming hebben om (in deze tijd) buiten de Wetten van de Profeet Mohammed ε te treden, net zoals Al-Chadr dat deed bij de Wetten van Moesa (Mozes).**
- (10) **Het moedwillig niet leren en bestuderen van de hoofdzaken van het Geloof (Islaam), en hier niet naar handelen.**

Zie blz. 45-53 van Al-Qowl Al-Moefied fie Adilat At-Tawhied door Shaych Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab Al-Wassaabie één van de grote studenten van de overleden Shaych Moqbil رحمه الله, Zevende druk 2001-1422.

<sup>9</sup> Soerah An-Nisaa Vers: 48/116

Daarom beschreef de profeet ﷺ (de Chawaaridj) bij Zijn metgezellen dat zij hun gebeden als iets minderwaardigs ten opzichte van de gebeden van hen (chawaaridj) zouden vinden, en hun aanbedding minderwaardig ten opzichte van hun aanbedding zouden vinden. Vervolgens zij de profeet Mohammed ﷺ:

*“(Toch) verlaten zij het geloof (de Islaam) zo snel als een pijl uit een boog geschoten wordt...”<sup>10</sup>*

En dit met hun vele aanbedding, en rechtschapenheid en bidden in het diepe van de nacht. Want, inzet gebaseerd op onjuiste kennis en een onjuist fundament is nutteloos, en doet dwalen, en is als een gezwel en teistering voor de gehele gemeenschap, de uitvoerder hiervan inbegrepen! En het is niet bekend dat de Chawaaridj ooit tegen de niet-moslims gevochten hebben. Nee, zij vechten juist tegen de moslims<sup>11</sup> zoals de profeet ﷺ dat gezegd heeft:

*“Zij vermoorden Abloel-Islaam (de moslims) en laten Abloel-Anthaaan (de polytheïsten en godenaanbidders)”<sup>12</sup>*

Het is dus niet bekend dat de Chawaaridj in hun geschiedenis ooit tegen de ongelovigen en de godenaanbidders gevochten hebben. Maar zij hebben daarentegen eeuwig en altijd tegen de moslims gevochten: ‘Zij hebben (de metgezel) ‘Othmaan ibn ‘Affaan vermoord, en ‘Ali ibn Abie Taalib vermoord, en Az-Zoebair ibnoel-‘Awaam vermoord, en zij hebben de beste van de Sahaabah vermoord en vermoorden tot aan de dag van vandaag nog steeds moslims!(?).<sup>13</sup>

Zij gebruikten het argumentatiemateriaal (Qor`aan, Soennah) terwijl zij de juiste bedoeling hiervan niet begrepen, en zij argumenteerden met argumentatie vanuit de Qor`aan en de Soennah om te waarschuwen tegen de (grote) zonden, terwijl zij de betekenissen hiervan niet begrepen. Zij keerden niet terug naar de andere bewijzen waarin de belofte (op vergiffenis) voor de berouwvollen staat, en de mogelijkheid op vergiffenis voor degenen die zonden begaan hebben die minder erg dan Shirk zijn. Zij namen dus een gedeelte en lieten een ander gedeelte, door toedoen van hun ontwetendheid.

Liefde voor het geloof, gedrevenheid en een goede wil zijn dus niet genoeg! Er moet gezorgd worden dat dit ook onderbouwd is met juiste kennis en begrip van het geloof. Want, liefde voor het geloof is iets goeds, en gedreven zijn in het volgen en verwezenlijken van het geloof is ook iets goeds, maar dit moet wel in overeenstemming zijn met het Boek en de Soennah! En niemand hield meer van het geloof of adviseerde de moslims beter dan de Sahaabah رضي الله عنهم dat deden en toch hebben zij de Chawaaridj bestreden omdat zij zo gevaarlijk en vals zijn.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Een gedeelte van een lange Hadieth, overgeleverd door Al-Boechaarie 7432, Moslim 1064, Ahmed 3/73 en anderen.

<sup>11</sup> Daarom zie je ook dat zij door de hele wereld heen (moord)aanslagen en terroristische akties plegen onder het mom van Djihaad en rechtvaardigheid, terwijl zij inwerkelijkheid de oorzaak zijn voor de vergroting van haat van de niet-moslims tegenover de gelovigen en hun daardoor hun (zwakke) broeders als gemakkelijk prooi voor de leeuwen gooien!!!

<sup>12</sup> Een gedeelte van dezelfde overlevering als bij voetnoot 209 en 211.

<sup>13</sup> Denk maar aan de aanslagen in Riyaad, Mekkah, Casablanca etc van het afgelopen jaar (1424NH).

<sup>14</sup> En daarom bestrijden de Selefies hun nakomelingen van Qotbies, Soeroeries, Tahrieries, 'Arouries, M`arabies, Maghraawies, Salaamies, Ichwaanies, Hizbies en degenen die hun weg zijn ingeslagen ook via alle mogelijke wegen!

‘Ali ibn Abie Taalib τ heeft hen zelfs met groot geweld bestreden in de veldslag van “Nahrawaan.”<sup>15</sup> Daarom is het een verplichting voor de moslims om ten alle tijden de ziekte van deze madhab te genezen wanneer deze zich ergens manifesteert. Eerst door onderrichting van de mensen op de juiste manhadj en vervolgens via verkondiging van het juiste geloof in Allaah. Wanneer het probleem hiermee niet opgelost kan worden dan moeten de moslims van Ahloes-Soennah hen (met geweld) bestrijden totdat hun gevaar verdwenen is! ‘Ali ibn Abie Taalib τ stuurde zijn neefje ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas رضي الله عنهما de Geleerde van deze Natie en de Commentator van de Qor`aan naar de Chawaaridj toe om met hen te praten. Er keerden hierdoor 6000 personen terug naar de Waarheid, maar velen bleven bij hun standpunt. Waarna Amier Al-Mômienien ‘Ali ibn Abie Taalib τ samen met de Sahaabah رضي الله عنهم hen bestreed.

---

<sup>15</sup> Overgeleverd door Boechaarie 6930 en lees de uitleg van Al-Haafidh ibn Hadjar bij deze hadieth want dat is belangrijk, en Moslim 1066, en Ahmed 1/133, en Ibn Abie ‘Aasim in As-Soennah 914: op gezag van ‘Ali τ; ‘Ik heb de Profeet ε horen zeggen: *“Aan het eind der tijden (het eind van de tijd van de Profetische Chilaafah) zal er een jong volk opkomen met kwaadaardige ideeën, zij zullen met het beste Woord (de Qor`aan) spreken, toch zal hun Iemaan niet verder dan hun kelen komen (zonder daadwerkelijk te geloven met het hart) zij verlaten het geloof (de Islaam) zo snel als een pijl uit een boog geschoten wordt. Doodt hen, waar jullie hen ook mogen vinden, want diegene die hen doodt krijgt daar een beloning voor op de Dag der Opstanding!”*