



Shaych Dr. Mohammed Chaliel Harras

Zijn Naam en Afkomst:

Hij is as-Shaych al-‘Allaamah as-Selefie Dr. Mohammad Chaliel Harras. De Shaych was een grote geleerde, bekend voor onder andere zijn onderzoekingen van een aantal bekende Islaamitische werken. Hij was geboren in 1334 NH (1916 N.C.) in Tanta in het westen van Egypte. Velen in het westen zullen hem kennen van zijn uitleg van ‘al-Aqiedat al-Wasitieyah’ van Shaychoel-Islaam Ibn Taymiyyah, hetgeen vertaald is in de Engelse taal. [1]

Zijn Studies en Aanstellingen:

Hij werd opgeleid op de al-Azhar Universiteit, de Faculteit van Oesoel ad-Dien, en ontving er later een doctorstitel van voor de Islaamitische vakken Tauwhied en Redeneerkunde. Bij het voltooien van zijn studies, werd hij benoemd als professor in de Faculteit van Islaamitische Grondbeginselen van de al-Azhar Universiteit. [2]

Vervolgens werd hij door de regering van Saoedi-Arabië uitgekozen om voor enkele jaren op de Islaamitische Universiteit Iemaam Mohammad bin Saoed in Riyadh te werken. Vervolgens werd hij weer opnieuw geselecteerd, en ditmaal voor de functie van Hoofd van de Afdeling van Islaamitische Geloofsleer van de Universiteit van Oemm al-Qora in Mekka al-Moekarramah.

Hij keerde toen terug naar Egypte en werd benoemd tot de eerste Vice-Voorzitter van de organisatie ‘Djama’ah Ansaar as-Soannah al-Mohammedieyyah’ en vervolgens Voorzitter van deze organisatie. [3] In 1973 N.C. richtte hij samen met Shaych ‘Abdoel-Fattah Salaamah het ‘Islaamitisch Da’wah Comité’ op in het westelijke gebied van Egypte, en werd benoemd tot zijn eerste Voorzitter.

Zijn Werken:

Zijn werken en compilaties zijn velen, enkele van de meest bekende zijn bijvoorbeeld de volgende:

1. Onderzoek en bewerking van het boek ‘al-Moeghnie’ van Ibn Qoedama.
2. Onderzoek en compilatie van het boek ‘at-Tauwhied’ van Ibn Khoezaimah.
3. Al-Amwal van Abie ‘Oebaid al-Qasim bin Salaam.
4. Al-Khasaaais al-Koebra van as-Soeyoetie.
5. As-Sierah an-Nabawieyah van Ibn Hishaam.
6. Sharh al-Qasiedah an-Noenieyah van Ibn Qayyim (2 volumes).
7. Ibn Taymiyyah en zijn weerlegging van de filosofen (master-degree).
8. Sharh al-Aqiedat al-Wasitieyah.

Zijn Dood:

De Shaych stierf in 1395 NH (1975 N.C.) op een leeftijd van ongeveer zestig jaar. Hij was een standvastige selefiegeleerde, sterk in het uitdrukken van de waarheid, argumentatie en uiteenzetting. Hij wijdde zijn hele leven aan het prediken en verspreiden van het ware Islaamitische geloof en geloofsovertuiging. Moge Allaah hem daarvoor rijkelijk belonen met het Paradijs, amien!

Mede mogelijk gemaakt door SP

Bron: o.a. Ontleend van Shaych 'Abdoer-Razaaq 'Afiefie en 'Adboel-Fataah Salaamah (zoals in Sharh al-'Aqiedatoel-Waasitieyyah blz 41, 3^e druk 1995/1415 Dar al-Hiedjrah

[1] Voetnoot SP: De Nederlandse vertaling komt eraan, inshaa-Allaah.

[2] Voetnoot SP: Shaych al-Iemaam Mohammed Amaan al-Djaamie -rahiemehoellaah- zegt aan het begin van zijn commentaar op al-'Aqiedah al-Wasitieyyah (cassetteopname), dat Shaych Mohammed Chaliel Harras na zijn studie op al-Azhar universiteit in Caïro beïnvloed was door de denkwijze van het instituut en een verschrikkelijke hekel had gekregen aan grote geleerden van de Selef zoals Shaychoel-Islaam Ahmed ibn Taymiyyah e.a. Daarom had hij voor zijn master-graad het onderwerp 'Ibn Taymiyyah' genomen om zo de mensen -volgens studie- ervan te overtuigen dat Ibn Taymiyyah en zijn volgelingen op de dwaling zitten. Echter na nauwkeurige bestudering van de boeken van Ibn Taymiyyah kwam de Shaych erachter dat het tegendeel waar was. Vervolgens veranderde de Shaych zijn mening over Ibn Taymiyyah en begon een campagne van verdediging van deze Iemaam. Hierna heeft Shaych Mohammed Chaliel zichzelf totaal gezuiverd van alle valse overtuigingen die hij geleerd had en is boeken van verschillende selefiegeleerden gaan compileren en herdrukken om zo de moslims over de Waarheid in te lichten. Moge Allaahs Barmhartigheid met hem zijn!!!

[3] Voetnoot SP: Deze organisatie is verschillende stadia doorgelopen. In eerste instantie is deze organisatie opgericht door de toenmalige grote Selefiegeleerden van Egypte (o.a. Ahmed Shaakir, Mahmoed Shaakir, Moehib ad-Dien al-Chatieb, 'Abdoes-Semh ibn 'Abdoedh-Dhaahier). Echter na het overlijden van het grootste gedeelte van deze grote geleerden is de Djama'ah een andere, meer politiekere richting ingeslagen. De groep is over het algemeen selefie-getint, alleen kan het zijn dat er zich hizbies, djihaadies, qoetbies e.d. in de djama'ah bevinden zonder dat er hier iets van gezegd wordt. [Zo onderhouden een aantal van hun hoofden contacten met 'Adnaan 'Aroer, Aboe Ishaq al-Hoewaynie, Mohammed Hassaan, 'Abdoel-Maqsoed e.a.] Beter gezegd heeft de groep een aantal opsplitsingen doorstaan van studenten van de kennis die het niet eens waren met het politieke beleid en vervolgens zelfstandig hun da'wah verder zijn gaan zetten. Hun voormalig leider, Dhr. Safwat Noerad-Dien -rahiemehoellaah- was tot aan zijn overlijden ook een bekende gast van Qoetbie-getinte St. Tawheed in A'dam en haar collega's. Moge Allaah deze groep weer geheel en al op de weg van de Selef laten komen!!! Amien!